
Welkomstwoord en afkondigingen

Zingen: Liedboek Ps. 75:1 en 2

1. U alleen, U houdt van ons,
U loven wij, onze Heer,
want uw naam zo rijk van eer
is tot onze vreugd nabij.
Men tells in heel het land
al de wonderen van uw hand.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Liedboek Ps.25: 2 en 4

2. HEER, leer mij uw waarheid kennen
en uw onderwijs verstaan.
Laat mij aan uw wegen wennen,
help mij in uw spoor te gaan –
God, U bent het die mij redt.
Hele dagen, hele nachten
ben ik hoopvol in gebed:
altijd blijf ik U verwachten.

Wetslezing

Zingen: Liedboek 885:1 en 2

1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer hetzelfde,
sterven Gij rossen waart; dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer voorbij.
Al wat ik nodig had, heb Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

‘U alleen U loven wij..’

2. 'Ja, ik kom, ik kies de tijd,
Ik kies de tijd ten gericht.
schijnbaar het of de aarde zwicht,
Wankelt recht en zekerheid,
Ik bewaar het wereldrond,
op mijn trouw is het gegron

‘Heer leer mij Uw waarheid kennen’

(Nieuwe psalm berijming)

4. God is goed, Hij is rechtvaardig:
zondaars leidt Hij in zijn spoor.
Wie oprecht is en zachtaardig
onderwijst Hij, gaat Hij voor.
Wie op zijn verbond vertrouwt
wil Hij rijkelijk belonen;
wie zich aan zijn wetten houdt
zal Hij trouw en liefde tonen

‘Groot is Uw trouw..’

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in de eeuwigheid.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer voorbij.
Al wat ik nodig had, heb Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Gebed

Kindermoment

Zingen/luisteren

‘Adam waar ben je.. ‘

*Refrein: Adam waar ben je
Waar heb je je verstopt?
Adam waar ben je,
Waar heb je je verstopt?*

Heb je van de boom gegeten
Dacht je toen: ik doe het toch
Alles wat hij fluistert
Is leugen en bedrog. Refrein

Heb je naar de slang geluisterd
Waar je niet van eten mocht
Wou je alles weten
wat jij niet weten mocht. *Refrein:*

Kroop je in een donker hoekje
Waar ik jou niet vinden zou ?
Adam ik zoek je,
omdat ik van je hou. *Refrein:*

....Je hebt me niet gefopt!!

Schriftlezing: 1 Petrus 4 vers 7 - 19

7 En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchteren, en waakt in de gebeden.8 Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander; want de liefde zal menigte van zonden bedekken.9 Zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren.10 Een iegelijk, gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bediene hij dezelve aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods.11 Indien iemand spreekt, die spreke als de woorden Gods; indien iemand dient, die diene als uit kracht, die God verleent; opdat God in allen geprezen worde door Jezus Christus, Welken toekomt de heerlijkheid en de kracht, in alle eeuwigheid. Amen.12 Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwame;13 Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u; opdat gij ook in de openbaring Zijner heerlijkheid u moogt verblijden en

verheugen.14 Indien gij gesmaad wordt om den Naam van Christus, zo zijt gij zalig; want de Geest der heerlijkheid, en de Geest van God rust op u. Wat hen aangaat, Hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, Hij wordt verheerlijkt.15 Doch dat niemand van u lijde als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als een, die zich met eens anders doen bemoeit;16 Maar indien iemand lijdt als een Christen, die schame zich niet, maar verheerlijke God in dezen dele.17 Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods; en indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen, die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?18 En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen?19 Zo dan ook die lijden naar den wil van God, dat zij hun zielen Hem, als den getrouwen Schepper, bevelen met weldoen.

Zingen: Liedboek 886

1. Abba, Vader, laat mij zijn
Van jou en van jou alleen.
Moge mijn wil voor altijd zijn
voor altijd van jou.
Laat mijn hart nooit koud worden.
Laat me nooit meer los.
Abba, Vader, laat mij zijn
Van jou en van jou alleen.

‘Abba Vader...’

2. Abba, Vader, U alleen,
U behoer ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart rozig zijn,
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen,
U behoer ik toe.

Preek

Zingen: Liedboek 971: 2 en 3

2 God zal ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij ontmoette ons samen wil
wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen en hout alleen
is 't grote werk gedaan.
't Zal om onszelve gaan.

‘Zing een nieuw lied.....’

3. De Heilige Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gegeven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het bedient.
Wees ons dichtbij en maak ons vrij
in dit uw.
Kom, hier Jezus, kom!

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen: Liedbundel 79: 1 en 3

‘Heer Uw licht en Uw liefde... ‘

1. Heer' Uw licht en Uw liefde schijnen,
Waar U bent zal de nacht verdwijnen,
Jezus licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja Uw waarheid bevrijd ons!
Schijn in mij, schijn door mij.

Koor:

*Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur.
Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek Heer' Uw Woord, dat het licht overwint,*

3. Staan wij oog in oog met U, Heer,
daalt Uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij!

Koor:

Zegen

Amenlied

Collecte bij de uitgang