

Orde van de DANKDIENST

op

zondag 9 februari 2025



Dirigent 'Jeduthun' dhr. W. Westerman

Voorganger ds. G. J. Otter

Organist dhr. P. van Arum

Jeduthun

'Grace and Glory'

Kerkenraad komt binnen

Jeduthun

'Trumpet Voluntary'

Welkom en afkondigingen

Zingen: Psalm 150: 1 en 2

1. Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.

Hem zij eer, Hij zij geprezen.
2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem !
Cither, cimbels, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Votum en groet

Zingen: Opw. 167: 1, 2 en 3 'Samen in de naam van....'

1. Samen in de naam van Jezus,
heffen wij een loflied aan.
Want de Geest spreekt alle talen,
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer,
samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.

2. Heel de wereld moet het weten,
dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt

3. Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!



Stukje geschiedenis 'Jeduthun'.



Gedicht

Zingen: Gez. 221: 1 en 3

'De Heer heeft mij gezien..'

(couplet 1 Liedboek v/d kerken 1973)

1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

(couplet 3 uit Liedboek 2013)

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Gebed

Gesprek met de kinderen.

Zingen: ELB 168: 1, 2, 3 en 7 'Dank U, voor deze nieuwe...'

1, Dank u voor deze nieuwe morgen
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

2. Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet verdiende:
dat U mij vergeeft.

3. Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk,
dank U voor alle held're kleuren,
dank U voor muziek.

7. Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Schriftlezing: 2 Kronieken 5 (Groot Nieuws Bijbel)

[1] Toen Salomo alle werkzaamheden aan de tempel van de Heer had voltooid, gaf hij de geschenken die zijn vader David aan de Heer had gewijd, een plaats in de schatkamers van de tempel, samen met het zilver en het goud en de andere voorwerpen.

De inwijding van de tempel[2] Toen liet Salomo de vertegenwoordigers van Israël en alle stam- en familiehoofden van de Israëlieten in

Jeruzalem bijeenkomen om de verbondskist van de Davidsburcht, dat is de berg Sion, over te brengen naar de tempel. [3] Op het loofhuttenfeest in de zevende maand kwamen alle vertegenwoordigers van Israël bij de koning. [4] De levieten tilden de verbondskist van de Heer op [5] en droegen hem naar de tempel op de berg; de verbondstent en de bijbehorende heilige voorwerpen werden door de levitische priesters gedragen. [6] Koning Salomo en alle Israëlieten die waren toegestroomd, stelden zich voor de verbondskist op en offerden zoveel schapen en runderen dat een nauwkeurige telling onmogelijk was. [7] Daarna brachten de priesters de verbondskist de tempel binnen en zetten hem op zijn plaats in de achterzaal, het meest heilige vertrek van de tempel, onder de vleugels van de engelfiguren. [8] De engelfiguren hielden hun vleugels uitgespreid naar de verbondskist en bogen zich beschermend over de kist met zijn draagstokken. [9] Die draagstokken waren zo lang dat men de einden daarvan alleen kon zien als men vlak voor de achterzaal stond. Wat verder weg waren ze niet meer te zien. Daar is de kist gebleven tot op de dag van vandaag. [10] In de kist bevonden zich alleen de twee stenen platen van het verbond, die Mozes erin had gelegd op de berg Horeb, waar de Heer het verbond had gesloten met de Israëlieten na hun uittocht uit Egypte.

[11-14] Alle aanwezige priesters, tot welke groep ze ook behoorden, hadden zich voorbereid op hun heilige taak. De levitische zangers, Asaf, Heman en Jedutun, en al hun zonen en neven, hadden fijn linnen kleren aangedaan. Ze stonden ten oosten van het altaar, met bekkens, harpen en lieren. Bij hen waren honderdtwintig priesters die op de trompet konden blazen. De priesters kwamen uit de tempel naar buiten en allen begonnen als één man op de trompetten te blazen en een lied te zingen ter ere van de Heer. Begeleid door de trompetten, de bekkens en de andere instrumenten brachten zij de Heer hulde met deze woorden: 'Hij is goed, eeuwig duurt zijn liefde!' Op dat ogenblik vulde een wolk de tempel. Door de wolk in het huis van de Heer konden de priesters hun diensten niet voortzetten. Want God, de Heer, had in al zijn majesteit bezit genomen van de tempel.

Zingen: Liedboek 675: 1 en 2

'Geest van hierboven'

1. Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven heeft Hij gegeven
als wij herboren Hem toebehoren
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2. Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kind'ren zijn. Halleluja!

Preek

Jeduthun

'Guardian of my soul'



Zingen: Liedboek 863: 1, 5 en 6

1. Nu laat ons God de Here dankzeggen en Hem eren, want goed zijn alle dingen die wij van Hem ontvingen.

5. Wij bidden U, Algoede wil altijd ons behoeden, de kleinen en de groten houd ze in uw hart besloten.

6. Bewaar ons in uw waarheid geef ons op aarde vrijheid, met alle mensen samen uw rijk, Her, te beamen.

Dankgebed en voorbede

Collecte

Jeduthun speelt tijdens de inzameling: 'As the deer'



Zingen: Liedboek 802: 1 en 4

1. Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs."
Heere God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

4. Door de wereld klinkt een lied,
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang,
richten pelgrims hun gezang.
Heere God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Zegen

Amen, amen, amen
dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Collecte bij de uitgang

**Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
in
'de Sprankel'.
Iedereen is welkom!**





Protestantse gemeente
te Sellingeren

